

GÜNDOĞRUSU

Haydi Kitap Kurtları

TÜYAP Tüm Fuarçılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile hazırlanan Karadeniz Kitap Fuarı 2015 - Samsun, 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü, Samsun Valisi Sayın İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Zeki Murzioğlu, TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Sayın Doğan Hızlan, Kültür ve Tanıtma Eski Bakanı Sayın Altan Öymen, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Metin Celal, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Sayın Deniz Kavukçuoğlu'nun katılımıyla TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 12.00'de düzenlenen törenle açıldı. Kitaseverlere söylüyorum. Kitap kurtlarına duyuruyorum. Karadeniz bölgesinin ilk kitap fuarı; 150 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu, 50 kültür etkinliği ve imza günlerinde 500 yazarı konuk ediyor. 18 - 24 Mayıs 2015 tarihleri arasında fuarda Ayşe Kulin, Can Dündar, Mustafa Armağan, Altan Öymen, Füzulan, Mu-

zaffer İzgü, Canan Tan, Senai Demirci, Yekta Kopan, Yavuz Bahadıroğlu, Enver Aysever, Deniz Kavukçuoğlu, İlker Başbuğ, Vehbi Vakkasoğlu, Nedim Şener, Atal Behramoğlu, Behiç Ak, Yunus Emre Özsaray, Ahmet Telli, Yüksel Pazarkaya, Sevgi Özel, Aret Vartanyan, Kahraman Tazeoğlu ve pek çok değerli yazar okurlarıyla buluşuyor. Sinop-Samsun arası 1, 1,5 saati bulmuyor. İnsanlar AVM'lerde tur atmak için Samsun'a gidebiliyor da Kitap Fuarı için gidilemiyor mu merak içindeyim! Örneğin Fuarda 19 Mayıs Salı günü Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından TÜYAP'ın ev sahipliğinde Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlenen Yayınlama Özgürlüğü Yolunda paneli, gazeteci Nedim Şener ve Sibel Oral, şair Mustafa Köz ve yayıncı Fahri Aral'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Karadeniz Kitap Fuarı 2015 - Samsun, 18-23 Mayıs 2015 tarihlerinde 10.00-20.30, kapanış günü olan 24 Mayıs 2015 tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.



Hazırlayan
**Şevki
YILDIRIM**
sevki_haber@hotmail.com

Baş döndürücü Sinop

“Parayla ölçülen mutluluğun Sinop'ta hükmü yok” diyorlar Sinop için. Sinoplu filozof Diyojen'in elinde fenerle “Adam anyorum” diye dolaşması gibi bu mutluluğun nedenlerini bulmak için adım adım şehri dolaşıyoruz. Bir insanı mutlu eden şey nedir? Ya da bir şehrin büyük çoğunluğunu mutlu kılmaya yetecek şeyler var mıdır? Peki mutluluk istatistiksel olarak ölçülebilir mi? Bu soruların belki de tam ve kesin bir cevabı yok. Bir yazar, “**Burası bir Karadeniz şehri olsa da tipik Karadenizliler'den farklı bir yapı ve karakterleri söz konusu. Karadenizliler'deki tez canlılık ve şive Sinoplular'da yok. Alabildiğine sakin, gevşek ve rahat bir yaşam tarzları var. Sahili çevreleyen kafeleri dolduran gençler tavla ve okey oynayarak günlerini geçiriyor.**” diye anlatıyor. Botanik Çiçekçilik isimli çiçekçi dükkanını işleten eski AKP İl Meclis üyesi Nurhan Özen. “**Mutluyuz çünkü kadınlar mutlu**” diye söze giriyor “**Amazın ruhumuz var, dizginleri ele aldık.**” “**Kadınları mutlu et, yeter**” demiş gazetesinin birine. Siz ne diyorsunuz, Nurhan hanım sizce de haklı mı söylediklerinde. Pak Kardeşler Lokantası'nda çalışan ve üniversitede okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan Fatma Şensoy ise çoğunluğun maddi durumunun iyi ve az bir ücretle şehirde geçinmenin kolay olduğu gerçeğine işaret etmiş. Buna ne demeli sizce? Emeklilerin tuzu kurumuş. Bir de esnafa sorun bakalım, mutlu mu? Hüseyin Kaymaz, “**Modern bir cezaevi yaptılar, insanın içine giresi geliyor. Cezaevi geliyor, üniversite gelişmiyor. Keşke turizmi geliştirseler, tek kurtuluşu bu**” sözleriyle çelişkilerini anlatmış. Tamer Keseli ise en dertlilerden: “**Burasının**

esaret şehir olduğu hapishanesinden belli değil mi? Belediye otobüsü bile yok, dolmuş lobisi var. En kısa mesafe 1,75 TL. Belediyenin hizmeti yok ki şehre. Üç yıldır buradayım sadece bir kaldırım açılışına şahit oldum. Plajlara hiçbir yatırım yapılmıyor.” diyesiymiş. Valla 7 Haziran seçimlerine hızla yaklaşırlarken şöyle dolaşıyorum insanların arasında. Cengizhan Ersoy Arkadaşımızın sitesinden öğrendiğimiz göre; “**II.Mithridates'in ölümü üzerine Pontus tahtına M.Ö. 185 yılında I. Pharnakes oturmuştur. Yeni kral, dedesinin kuşatıp alamadığı bir Milet kolonisi olan Sinop'u M.Ö. 183 yılında ele geçirir. Egemenlik alanını genişletmek istedi ise de Anadolu'da Roma baskısı artmakta olduğundan. Ele geçirdiği bir kısım yerleri Romalılara bırakarak geri çekilir. Başkentini de daha güvenli ve daha kolay savunulabilir olduğu için Amasya'dan Sinop'a taşır. İşte Sinop tarihinin romanlara konu olacak kadar renkli olan bölümü, bu tarihlerde başlar.**”mış.. Mithridates Eupator'un M.Ö. 116 da kral olması ile Sinop'un tarihteki en parlak günleri başlamış iyi mi? Ben bir süreliğine yokum aranızda. Hıncal Uluç'un dediği gibi “**Abbas Yolcu**” Şen olsun Sinop şehri..

