



## Son Büyük Viking Kahramanı Korkunç Gıcık Üçüncü Hıçkılık'ın Önsözü

Ben küçükken, Kahramanlar vardı.

Şimdi saçları beyazlamış, yanakları kırışmış, çok yaşlı bir adamım; sanki bu çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor.

Onun için, bu öyküyü başkasının başından geçmiş gibi anlatacağım. Çocukluğum bana o kadar uzak ki, bir yabancidan söz ediyor sayılabilirim.

Bu, on bir yaşımdayken, hayatımın en tehlikeli seferlerinden birine, Yanardağın Patlamasını Engelleme Seferi'ne çıkarken tanıştığım bir Kahraman'ın öyküsü.

Çok müthiş bir adamdı, ama artık Kahraman olmak istemiyordu...

Ben yumurtamın içine hapsolmüş

Bir YOKEDİCİYİM

Kıramadığım kabuğumun

şeffaf ceperinden

dışarısını görebiliyorum

On beş yıl boyunca

tırmaladıktan sonra

**TUTUŞTURMAK** için

yanıp bittiğim

dünyaya bakıyorum, ve

bu yıllar içinde, öfkem

köpürdü, kudurdu,

fokurdadı

ve artık

**PATLAMAK**

**ÜZERE**



## 1. EJDERHA-SIRTINDA- RENGEYİĞİ-GÜTME DERSİ

Korkunç Gıcık Üçüncü Hıçkıldık, bir Yokedici Ejderha'yla ilk karşılaştığı günü hiç unutamadı.

Nasıl unutulabilirdi ki?

Bu, maceralarla dolu kısa hayatının en korkunç deneyimlerinden biriydi.

Hiçbir çıkışı olmayan, gittikçe daralan bir ateş çemberinin ortasında oturuyor ve pençelerini bileyerek saldırmak üzere sinsice sokulan bu Yokedici Ejderhalar'ın leopar benzeri meymenetsiz silüetleri, alevlerin arasından fırsat kollayarak yaklaştıkça yaklaşıyordu-

Durun bir dakika.

En başından anlatsam daha iyi olacak.

Her şey ağustos ayındaki bir sıcak dalgası sırasında oldu. Viking topraklarında ağustos ayı normalde oldukça soğuk ve yağışlı geçtiği için, bu şaşırtıcı bir şeydi. Ama yaz boyunca hava giderek ısınmış da ısınmış ve derece yükseldikçe, Hıçkıldık'ın dedesi Buruşuk Moruk bu beklenmedik sıcaklığın korkunç bir Felaket Habercisi olduğunu, Batı'da Dehşet Saçan yeni tür bir Ejderha'nın uyandığını,



Ateş ve Yıkım'la üstlerine çullanacağını söyleyip durmaya başlamıştı...

Ancak geleceğe ilişkin kehanetleri pek tutmadığı için, maalesef hiç kimse Buruşuk Moruk'u gerçekten ciddiye almamıştı.

O gün güneş, sanki yolunu kaybetmiş de, genellikle vıcık vıcık

su içindeki Avanak Adası'nı Afrika sanmışçasına acımasızca kavuruyordu.

Gökyüzünde (değil bir Yokediciler Ejderha) tek bir bulut bile yoktu.

Reis Kayıtsız Zebella'nın tek oğlu Korkunç Gıcık Üçüncü Hıçkıldık, Avanak Adası'ndaki Holigan Korsanlık Eğitim Programı'nın bir dersindeydi.

Öğretmeni Geçiren Kabadayı, insanın güzel bir ağaç altı bulup, şöyle boynuzlar dolusu güzelim soğuk suyu mideye indirerek, dili dışarıda yan gelip yatmaktan başka *gerçekten* hiçbir şey

istemeyeceği, bu özellikle durgun ve bunaltıcı günde, Ejderha-Sırtında-Rengeyiği-Gütme dersi yapmanın **HARİKA** fikir olduğuna karar vermişti. Hıçkıldık'sa, Geçiren Kabadayı'yla aynı fikirde değildi.



## tatarcık bulutları

Ama Geğiren Kabadayı, Hıçkıldık'ın fikrini sormamıştı.

İki metre boyunda, eli baltalı manyağın teki olan Geğiren Kabadayı, tartışmaya girilecek bir öğretmen değildi zaten.

Dolayısıyla programa devam eden on iki öğrencinin hepsi hazır ve nazır vaziyette, Koca Tepe'nin yarı yamacında dağınık, kızışmış ve mecalsiz bir sıra halinde dikilmiş, durgun ve nemli havada büyük bulutlar halinde toplaşan tatarcık sürülerini savuşturmaya çalışıyorlardı.

Parlak kızıl saçları, ne yapılsa yapılsın havaya dikilip duran, son derece sıradan bir tip olarak hiç de Kahraman izlenimi vermemesine karşın şaşırtıcı biçimde bu hikâyenin Kahramanı olan Korkunç Gıcık Üçüncü Hıçkıldık da aralarında idi.

Korsanlık Eğitim Programı'nda Viking olma konusunda Hıçkıldık'tan da *beter* tek oğlan, Hıçkıldık'ın en iyi arkadaşı Balıkayak da oradaydı. Hem miyop, hem düztaban, hem de çarpık bacaklıydı; astımı ve egzaması olduğu gibi, sürüngenlere, süpürgeotuna ve hayvan postuna alerjisi vardı ve yüzme bilmiyordu. Gözlük takmış bir sırık fasulyesini andırıyordu fena halde.

Sümüklüküstah da oradaydı. Şahane bir oğlan –Hani kurukafa dövmeli ve kendilerinden küçük,

hareket eden her şeye zorbalık taslayan sevimsiz yeniyetmelerden *boşlanan* biriyseniz tabii.

Çetincevizoğlu da oradaydı. Tanışmaya can atacağınız biri –Burnunu karıştıran, yastığının altında baltayla uyuyan, sivilceli genç haytalarla tanışmaktan *boşlanıyorsanız* elbette.

En iri, en terli ve en kötü kokanları olan İtkokan Otkafa, miğfer takmış bir domuz kadar zarif ve çekiciydi.

İşte bu birbirine benzemez, berbat Viking oğlancıkları koleksiyonu orada dikiliyor, Kabadayı da her zamanki gibi keyifle onlara bağırıyordu.

Balıkayak  
ve  
Dehşetinek

Sümüklüküstah  
Fovallıyor  
Tatarcıkları