



# Upuzun boylu, incecik bir adam

İhtiyar John geliyor, giriyor hayatınıza. Güzel bir oyun bitmesin istersiniz... İşte aynen öyle

Peter Härtling



Bu hafta Kaborüko'nun konuğu, **Günışığı** Kitaplığı'ndan çıkan, Peter Härtling'in yazdığı, Peter Knorr'un resimlediği 'Büyükbaba Taşınıyor' isimli kitap. Kitabı Almanca aslından Türkçeleştiren: Necdet Neydim.

Schirmer ailesinin alışılmışın dışındaki her şeyi yüksek sesle tartıştıkları evlerine davet ediliyoruz 'Büyükbaba Taşınıyor'da. Anne ve baba tartışırken Laura ve Jakop, birazcık da olsa çekişmenin içine burunlarını sokup sokamayacaklarını düşünüyorlar. Anne, İhtiyar John'un yanlarına taşınmasını istiyorken; Baba, onun yaşlı olmasını, yakında yardıma muhtaç duruma düşebileceğini, büyükbabanın da birazcık çatlak olmasını bahane ediyor. Jakop ve Laura bu konuyla ilgili söz hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Sonuçta bu ev onların da evi. Büyükbabası gelince onlar da onunla birlikte yaşayacak. Bu konuda söz hakları var ve bu hakkı büyükbabalarının gelmesi yönünde kullanacakları muhakkak. İki çocuk da büyükbabasını çok seviyor.

İhtiyar John, sahiden de hafif çatlak. Bunu nereden mi anlıyoruz? Yazar bize İhtiyar John'la tanışma fırsatı yaratıyor da ondan. Schirmer ailesinin evine taşınıyor İhtiyar John ve bütün yönlerini yavaş yavaş tanıyoruz onun. Kelimeleri oradakiler gibi telaffuz etmemesinden tutun da yaptığı türlü inatçılıklar, anlattığı öyküler, o öykülere bakış açısı, kıyafetleri maviye boyaması, odasındaki duvar kâğıdını sevmediğinden duvarları yorgunluktan canı çıkmasına rağmen boyaması, damadının kızcağını bilmesine rağmen o kâğıtların hiç de güzel olmadığını söylemesi, geç geldiği geceler, âşık olması, âşık olmasına ilgi gösterilmedi diye bozulması... Tanıyoruz ve seviyoruz bu upuzun boylu, incecik adamı.

Sadece ailenin değil bizim de

hayatımızın içine dalıyor İhtiyar John. Oturduğu koltuğa, onun oturduğu saatlerde oturmayı aklınızın ucundan bile geçiremiyor, bunu düşüneni uarmayı da kafanıza koyuyorsunuz.

İhtiyar John geliyor, giriyor hayatınızın tam göbeğine sonra da çıkıp gidiyor. Bazen çok güzel bir oyun oynarken, bitmesin istersiniz. Mutlaka bitecektir, bilirsiniz ama yine de bitmesi için bir sebep olmadığını düşünürsünüz. Kızarsınız hayata, oyunu bitirenlere, çekip giden ve yarıda bırakanlara. O oyunun o kadar sürdüğünü, bu kadarlık bir oyun olduğunu asla kabul etmek istemezsiniz.

İhtiyar John oyunu bıraktığında canınız sıkılıyor. Hayata, bu hayatla sizi tanıştıran ve sizi o eve davet eden yazara, söz hakkınız bile olmadığınızdan kendinize ve daha birçok kişiye ve şeye kıızıyorsunuz. Kitabın kapağını kapadıktan sonra, yazarın kurduğu dünyanın içinde gezinmeye devam ederken, kareli şapkasıyla size gülümseyen bu ihtiyar, tatlı adam geliyor gözlerinizin önüne.

Tanışmamaktan iyidir onu tanıyormak, size getirdiği öykülerin hepsini dinlemiş ve biliyor olmak... Oyun yarıda kalsa da hiç oynanmamış olmasından iyidir! Yazarın bize göz kırıp söylediklerini anlıyorsunuz kitabın sonunda.

'Büyükbaba Taşınıyor', iki taşınmayı anlatan, tadı damağınızda kalacak bir kitap. Tanışmanız dileğiyle...



**BÜYÜKBABA TAŞINIYOR**

Peter Härtling  
Çeviren: Necdet Neydim  
Resimleyen: Peter Knorr

**Günışığı** Kitaplığı  
2008, 141 sayfa, 11 TL.