



'Kelaynaklar takma saç takmaz!'

Ilık desem ılık değil, sıcak desem sıcak değil bir su. Benim için şairlerin dünyası böyle bir yer. Büyülü gibi. Siyah ve kırmızının ustalıkla gezindiği bir kitap 'Küçücek'

Müslim Çelik, **Günışığı** Kitaplığı'ndan okuduğum 'Küçücek' isimli şiir kitabına, "Gökyüzünde ne kadar yıldız varsa, o kadar özür dilerim sizden çocuklar. Size şiir söylemekte geç kaldım," sözleri ile başlamış. Siyah ve kırmızının ustalıkla gezindiği bir kitap 'Küçücek'. Çelik'in çizimlerini kafamıza kazıyan, bizi rüzgârında sürükleyen bir kitap.

En çok defterlerini merak ettim Müslim Çelik'in. Böyle yazan, yazdıklarının yanlarına da çizerek notlar alan biri, bir sanatçı işte dedim içimden. El yazısını daha çok görmek istedim, çizimlerini, işlerini daha çok görmek istedim... Bir şair dünyasının içine böyle keyifli dalınca, kimse kusuruma bakmasın, şımarıklığa doğru yüzmeye başlıyor insan.

Önce birazcık soğuk geldi deniz. Bana çok şey söyleyen hatta kim olduğunu şakıya şakıya dile getiren kafa

desem kafa değil, demesem benim yorumum değil biriyile göz göze geldim sonra. Denizde bir büyüdü bu surat, içime kökler salmaya başladı sanki. Usulca çekiverdi beni soğuk zannettiğim suyun tam orta yerine. Suyun içi muhteşem. Yüz yüz hitmeyen, bazen de etrafı hayranlıkla izlemekten hareket ettirmeyen, hop diye seni aşağıya çekip içindekilerle yüz yüze bırakan, ılık desem ılık değil, sıcak desem sıcak değil bir su. Benim için şairlerin dünyası böyle bir yer. Büyülü gibi. Anlatması zor, yaşaması kolay, içine girilince iksirleri içtiğin, yudumlarken farkına bile varamadığın bir yer.

Tiner çekenden Aydede'ye zıpladım, dünyanın her yerinde nasıl olduğunu anlamadan dolaştım, yüzüyorum sandım ama yüzmediğimi de anladım... Ben en çok bir yerde takılı kaldım: "Kelaynaklar takma saç takmaz!"

İşte bu kelaynakların peruk me-

selesi başlattı rüzgârı. Birçok şahidim var ister inanın ister inanmayın. Tam o anda, yüzerken, uçmaya başladım. Baktım yukarıdan yüzdüğüm denize: Bir koskocaman su, bir küçücük kova bir de benim yeni arkadaşımın suratı... Kırmızılar içinde siyah kuşlara karıştırm sanırken bir de baktım, siyah değiliz biz. Etraf siyah, ben ve diğer kuş arkadaşlarımız kırmızı.

Kitap bitti, içim allak bullak. Nereye gittim, nereye geldim nasıl söyleyeyim size? Söylemek isterim söylemesine de... İnanın bilmiyorum ben de. Kapatım kitabın kapağını.

Bir daha baktım dikkatlice. Benim yeni arkadaşım, yalnız bu kez kırmızılı değil de siyahlar içinde ve başka bir şeyler daha varmış kapağın üzerinde. "Hoşça kal yazıyor sular" gibi bir şeyler okuyorum el yazısının silinmeyen yerlerinde.

Hoşça kal sular mı yazıyor diyorum

gözlerime inanamadan. Ben hiç de Hoşça kal denmesini istemiyorum oysa...

Açıyorum kitabımın kapağını, okumaya başlıyorum yeniden. Bu kez sulara girer miyim hiç... Akıllılık yapıyorum, nerede deniz, dere, kova... Hemen kaçıyorum. Bu kez Hoşça kal diyemeyecek bana sular ne de suyun üstüne bunu yazanlar.

Müslim Çelik'in şiirleriyle en kısa zamanda karşılaşmanız dileğiyle. O her ne kadar gecikmiş olsa bile.



KÜÇÜCEK
Müslim Çelik
Günışığı Kitaplığı
2012
88 sayfa
12 TL.