

Hermine Zipfel sekiz yaşında.
Okulu açılalı üç ay oldu.



Bir tek okuldaki müdür ona Hermine diyor. Diğer herkes için o, Mini.

Ağabeyi Martin'se, ona bazen "Süpürge Sopası" diyor. Mini çok uzun boylu olduğu için.



Martin, Mini'den iki yaş daha büyük. Kız kardeşinin onunla aynı boyda olmasından pek hoşlanmıyor. Ona göre, yaşça büyük olanın, boyunun da daha uzun olması gerekir.

Mini'nin en sevdiği arkadaşı, Maksi. Okulda yan yana oturuyorlar.



Mini, dünyadaki en akıllı çocuğun Maksi olduğuna inanıyor. Mini'nin anne ve babası onun bu konuyu biraz abarttığını düşünüyorlar. "Mini, sen de onun kadar akıllısın!" diyorlar.

O zaman Mini, "Hiç de değil, sizin bir şey bildiğiniz yok!" diyor.



Mini'ye göre, Maksi ne derse doğru! Bir şeyi anlamadığı zaman hemen Maksi'ye soruyor. Üstelik, yalnızca okulla il-

gili şeyler için değil. Başka sorunları hakkında da Maksi'ye danışıyor.



Mini, Maksi'nin hayatı iyi tanıdığından kesinkes emin. Üstelik, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bildiğinden de.

İşte bu yüzden, Mini dokuz aydan beri çok sıkı para biriktiriyor. Ne bir *Miki Fare* dergisi, ne şeker, ne sakız, ne de yeni bir kırmızı kalem alıyor.



Beşlik, onluk, ne bulursa... her kuruşu kumbarasına atıyor.

Çünkü, yılbaşı armağanları için para biriktiriyor Mini.

Önceki yıl ve daha önceki yıl annesi, babası ve Martin için aldığı yılbaşı armağanlarını anneannesi ödemişti.



Maksi bunu doğru bulmamış; "O zaman onları sen değil, anneannen hediye etmiş oldu!" demişti.