

İşte Mini. Açık adıyla Hermine Zipfel.



Mini, ders yılını yeni tamamladı.

Bu, Mini'nin ailesi:



Annesi Lisi, babası Peter, ağabeyi Martin, kedileri Mırnav ve de anneanesi.

Mini çok uzun boylu bir kız. Eskiden, boyunun uzunluğundan utanırdı. Ama okula gittiğinden beri işler değişti. Çünkü, sınıfında ondan başka uzun boylular da var.

Hem, arkadaşı Maksi sık sık ona, "Mini, senin kadar uzun boylu olmak için neler vermezdim," diyor. (Maksi sınıfın en kısa boylu kızı!)

Yine de bazen ağabeyi Martin'in, "Sü-pürge Sopası" diye takılması Mini'yi kızdırabiliyor.

Kız kardeşinden daha uzun olmamak Martin'i çok rahatsız ediyor. Üstelik, ondan tam iki yaş daha büyük olduğu halde! Sürekli, "Haksızlık bu! Küçük olan, daha kısa olmalı!" diye söylenip duruyor.

Bugüne kadar Mini ve ailesi tatillerini hep çiftlikte geçirirlerdi. Mini bunu çok seviyordu. Ama Martin hiç memnun değildi. (Zaten Martin memnun olmamaktan zevk alıyor.)

Son tatillerinden beri neredeyse her hafta, en az on kez, "Gelecek yaz denize gitmek istiyorum! Dokuz yaşındayım ve daha denizi hiç görmedim!" diye sızlandı durdu Martin.

"Ne olmuş? Biz de denizi ilk gördüğümüzde yirmi yaşlarındaydık!" dedi anne ve babası önce. Sonra durumu şöyle açıkladılar: "Denize gitmemize olanak yok ki! Yani, Mini nedeniyle! Bunu kabul et artık!"

Mini'nin, ne yazık ki aşırı beyaz, çok hassas bir cildi var. Kızıl saçlı insanların

çoğunun cildi böyledir. Bu tür ciltler güneşe dayanıklı değildir. Hele, deniz kıyısındaki kızgın güneşe hiç değildir.

Ama, Martin bu konuda hiç anlayış göstermeye yanaşmadığı gibi, sürekli Mini'yi suçladı:



Mini buna dayanamadı ve annesiyle babasına, "Yine de denize gidelim!" diye teklif etti. "Ben de her gün bir kilo güneş kremine bulanırım! O da yetmezse, gider gölgede otururum!"



Martin o kadar sevindi ki, Mini'yi öptü. Oysa, hiç böyle şey yapmaz!

Anneleri en çok Portekiz'e gitmek istiyordu. Babaları Fransa'ya gitmek istiyordu. Martin mutlaka Türkiye'ye gitmek istiyordu. Mini içinse, nereye gidileceği hiç fark etmiyordu.

Öbür üçü aralarında anlayamayınca, Mini atlası aldı; "Hangi sayfayı açarsam, oraya gideriz. Tabii orda deniz varsa! Tamam mı?" diye sordu.

"Tamam!" diye atıldı Martin.

"O tatili karşılayabilirsek tabii," dedi anneleri.

"Mesela, Akdeniz'e gitmek için dört kişinin uçak parasını karşılayamayız," dedi babaları.

"Amma cimrisiniz ya!" diye bağırdı Martin. (Martin, hesap işinde hiç iyi değildir. Dört uçak biletinin toplam ne ka-