

Bir zamanlar çok uzaktaki dağlarda bir çoban yaşardı.
Çobanın, koyunlara göz kulak olmasına yardım eden,
Polo adında bir köpeği vardı.



Çoban, yosun tutmuş bir kayaya oturup örgü örerken,
Polo koyunları gözlerdi.

Çoban, saf koyun yününden çoraplar, atkılar, kazaklar ve
battaniyeler örer; sonra da bunları köy pazarında satardı.



Çoban, bir koyunun sürüden fazla uzaklaştığını görünce tahta bir kaval çıkarır ve onu kısa bir an üflerdi. Bu, Polo'nun kaçak koyunun peşinden koşup, onu sürüye geri getirmesi için bir işaretti.

Böyle zamanlarda, Polo kendisini çok önemli hissederdi.



Günbatımında, çoban kavalını daha uzun üflerdi.
Bu, Polo'nun koyunları toplaması ve onları
ağıla kovalaması anlamına gelirdi.

Koyunlar çitten atarken çoban,
hepsinin orada bulunduğundan
emin olmak için onları sayardı.

