

İÇİNDEKİLER

Berbat olmuş bir tatil	3
Evet ama, bunun keyfi de başka!	5
Komşunun kedisi öldü	7
Alara'nın partisi	9
Sarı kız'ın döngüsü	12
Döngü kırıcı Mehmet	13
Daha hızlı, daha yüksek, daha uzak, daha güçlü... ..	16
Atık fabrikaları	17
Başka çözümler bulmak	18
Tek bir gezegen... bir sürü ülke	20
Çernobil	22
Risk yaratmak	24
Damla'nın kahverengi gözleri	25
Abrakadabra!	26
Bilme hakkı... ..	27
... ve karar verme hakkı	28
Biftek, bisiklet ve nükleer elektrik?	29
Fırtına bir araç mı, bir arkadaş mı?	30
Döşemeköy	32
Beyaz Dağ kadar beyaz dişler	34
Onur'un öğle yemeği	36
Doğayla birlikte uygarlaşmak	38

Berbat olmuş bir tatil

Jülide ve Faruk her tatilde dağa giderdi; ama geçen yıl, yüksek patikalarda yaptıkları onuncu 5 saatlik yürüyüşten sonra o kadar çok söylendiler ki, aileleri bu yıl 2 haftalık tatillerini deniz kıyısında geçirmeye karar verdi.

Yola çıkmalarından 10 gün önce bir akşam, baba televizyonda haberleri izliyordu. Faruk, Jülide ve anneleri büyük bir çığlık duydular. Hemen salona koştular.

"Ne oldu?" diye sordu anne endişe içinde.



"Tatilimiz berbat oldu, bu bir felaket," diye yanıtladı baba.

"Ne yani, gitmiyor muyuz?" diye haykırdı Jülide. "Peki ama, gitmekten neden vazgeçtin?"

"Gideceğimiz plajın tam karşısında bir petrol tankeri kaza yapmış. Birkaç gün içinde su, petrolden dolayı siyah kesilecek, kumsal da katranla kaplanacak, her şeyin temizlenmesi aylar sürer."

"Petrol sızıntısı, petrol sızıntısı ha! Hem de tam gideceğimiz yerde! İnanamıyorum," diyor anne ağlamaklı.

Anne ve babasını böylesine allak bullak görmekten endişelenen Faruk, "Petrol sızıntısı da nedir?" diye soruyor.

Petrol, geminin deposunda kalacağına denize dökülüyor. Yakıt, suyun yüzeyini kaplayıp kayalıklarla plajlara yayılacak. Faruk ve Jülide, tatillerinin berbat olmasından çok daha kötü şeyler yaşanacağını henüz bilmiyorlar. Bu kaza binlerce kuşu, martıyı, balığı, denizyıldızını, yengeci ve midyeyi öldürecek.



**Evet ama,
bunun keyfi de başka!**

"Baba, beni stada arabayla götürür müsün, hava yürümek için çok sıcak," diyor Robi babasına.

"Abartıyorsun, yürüyerek gitmen en fazla 15 dakikanı alır."

"Ama bugün takımın formalarını ben taşıyorum, çantam ağır. Arabayla 2 dakikada gideriz."

"Pekâlâ, ama bu yaptığın gerçekten de tembellik."

Araba yola çıkıyor. Robi, okyanusları katedip duran petrol tankerlerine teşekkür borçlu! Onlar olmasa, arabayı çalıştıracak benzin olmazdı. Tabii ki, tankerler okyanuslar için tehlikeli...

Evet ama, yorulmadan stada gitmenin keyfi de başka!

Suzan bulaşık makinesini dolduruyor, deterjan gözüne bir tablet koyuyor, programı başlatıyor ve bulaşık kendi

kendine yıkanırken, o da odasında kitap okumaya gidiyor.

Makinenin arkasında, Suzan'ın göremediği bir boru var; bu boru aracılığıyla litrelerce su (küçük deterjan tabletinin içindeki kimyasal maddelerle dolu su) nehirlere ve denizlere akıyor.

Evet ama, bulaşığı elde yıkamamanın keyfi de başka!

Dışarıda Lola mangalı yakarken, Mark buzdolabından sosisleri ve pirzolarları çıkarıyor. Mangal hazır olduğunda, Lola etleri kömürün üstündeki ızgaraya koyuyor. Bahçeyi iştah açıcı bir koku kaplıyor.

Mark ve Lola yemeklerinin tadını çıkarırken, mangaldan tehlikeli gazla yüklü bir duman yükseliyor.

Evet ama, böyle bir yemeğin bahçede soğuk gazoz ve cipsle tadını çıkarmanın keyfi de başka!



Komşunun kedisi öldü

Teoman, direksiyona geçip arabayı sürüyormuş gibi yapmaya bayılıyor.

O gün arabaya bindiğinde, anahtarların kontağın üzerinde durduğunu fark ediyor. Önemli değil, çünkü garajın kapısı kapalı.

Teo, "Motorun sesini duymak için anahtarı çevirmek istiyorum," diyor kendi kendine. "Eğer vitese dokunmazsam bir tehlike yok, araba hareket edemez."

Bir an kararsız kalıyor, ama kendini engelleyemiyor. Motor hemen çalışıyor. Teo kendini, arabayı gerçekten kullanıyormuş gibi hissediyor.

"Teo, sofraya! Pizza hazır!" diye sesleniyor annesi mutfaktan.

Teo, garaj kapısını arkasından çarparak doğruca mutfığa koşuyor.

Teo iki şeyi fark etmedi:

Motoru durdurmayı unutmuştu.

Ve o arabada oynarken, hep onların evinde dolanan komşunun yaşlı kedisi sessizce garaja girmişti.

Birkaç saat sonra, Teo'nun annesi alışverişe gitmek üzere garaj kapısını açtığı anda, kediyi dört patisi havada ölü buldu; oysa araba yerinden hiç kıpırdamamıştı.

Kedi ezilmedi. Ama, garaj kapısı kapalı olduğundan içeri hava girmiyordu ve kedi, arabanın egzozundan çıkan gazı soludu. Bu gazlar öldürücü.

Akıl alır gibi değil! İnsanlar, bir yerden bir yere gidebilmek için, havaya öldürücü gazlar salan bir makine icat etmiş. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde, gitgide daha çok insanın astım, bronşit ya da bronşiyolit gibi solunum yolu hastalıklarına yakalandığı biliniyor.

Yine de, bir arkadaşı görmek uğruna 100 kilometre yolu yürümek zorunda kalmamak, rahat



rahat oturarak yolculuk etmek, istediğimiz zaman yola çıkmak, dilediğimiz yere gitmek, hızı hissetmek, bütün bunlar bize havanın temizliğinden daha önemli gelir.

Kuşkusuz herkes havayı daha az kirlüten arabalar olmasını ister. Ama yine de insanlar, gezegenlerini daha az kirliletmek için somut olarak ne yapılması gerektiğini ancak işlerine geldiğinde düşünürler.



Alara'nın partisi

Alara yeni bir siyasi parti kurmaya karar verdi. Adını da buldu: Sıfır Kirlilik Partisi. Onun arkadaşı üye oldular bile; Alara bütün okulu, hatta öğretmenleri de ikna etmeyi umuyor. Akşam bir toplantı düzenleyerek programını sunuyor:

- Bisiklet, paten ya da gidonlu kayak kullanmak ve yalnızca elektrikli otomobillere binmeyi kabul etmek.
- Marketlerde plastik torba kullanmayı