

1

AGORA'YA DÖNÜŞ

“Galaksi Konfederasyonu’nun hükümet gezegeninin adı Agora’dır; bu ad, insanlığın uzak geçmişinde ‘toplanma yeri’ anlamına gelir. Yaklaşık iki milyarlık nüfusuyla Agora, 100Dünya’nın siyasi, ekonomik ve medyatik merkezi olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Tamamen insan eliyle yapılmış ve üzerine birçok giriş tüneli açılmış bu benzersiz gezegen, yaşamsal işlevlerin yerine getirildiği bir eksen tarafından bir uçtan diğerine kesilen, oyuk bir küredir. Yakın geçmişe kadar bu gezegenin yüzeyinde hiçbir şey yoktu. Ancak, Agora’daki etkinliğin yoğun şekilde gelişmesiyle birlikte, merkez eksenin iki ucuna, yüzeyin tam on bin metre üzerine, Kuzey Agport ve Güney Agport adlı iki devasa astroliman yapıldı.”

Galaksi Ansiklopedisi

Işık hareleri, uzayda gözün görebildiği en uç noktaya kadar yayılıyordu. Chaddy Meretta, bu kadar yoğun bir trafiğin karşısında, belki de taşıyıcı gemiyi inişten önce terk etmemesi gerektiğini düşündü. Yepyeni Kuzey Agport'un çevresindeki trafik, tahmin ettiği kadar yoğundu.

Ama gıcır gıcır DIV'ini* boşlukta kullanmanın zevkine nasıl karşı koyabilirdi ki? Yük ambarında motorunu çalıştırarak, taşıyıcı geminin pilotunu kelimenin tam anlamıyla oldu bittiye getirmişti. Pilotun, kapıların açılmasını emretmekten başka seçeneği kalmamıştı. DIV bir füze gibi uzaya doğru fırlamıştı.

Agora'nın kavis çizgisi ufukta belirince, Chaddy de gemisinin kumanda masasını işaretparmağıyla taradı.

"DIV az önce yapay gezegen Agora'dan çeyrek ışık saniyesi, yani yaklaşık seksen bin kilometre uzaklıkta durdu," dedi genç kızın arkasından yükselen bir ses.

Genç kız, iç geçirerek sağına doğru döndü.

"Yaklaş Bikbi.** Sessizliğe ihtiyacım var ve senin gereksiz yorumlarına tahammül edecek durumda değilim. Seni kapatacağım."

Kolunu uzatıp, kaskından elli santim ötede havada süzülen tuhaf bir cihazı yakaladı.

* *Deep interstellar vehicle*: Yıldızlararası kısa yolculuklar için tasarlanmış küçük uzaygemisi. DIV'lerin, aile boyu ve ultrahızlı-tek kişilik olmak üzere iki çeşidi var.

** Bikbi: Bilgisayarlı kinezik biokamera.

"Beni programlayanın sen olduğunu hatırlatırım," dedi makine. "On dakika otuz beş saniye önce, çevre hakkında hiperbilgi moduna geçmemi isteyen sendin. Biokamera görevimi yerine getiriyorum; yine de beni kapatmak istiyorsun, öyle mi?"

"Tepemi attırıyorsun Bikbi! Ne zaman susman gerektiğini bir anlasan! Zamanım olur olmaz seni yeniden programlayacağım."

"Ama komutları veren sendin..."

Chaddy, atak bir hareketle cihazın şikâyetlerine bir son verdi. Oysa biokam haklıydı. Genç kız gerçekten de ondan DIV'in çevresinde olan biten her şeye karşı uyanık olmasını istemişti. Ama küçük uzay arabası artık Agora'nın üzerinde hareketsiz durduğundan, Chaddy biraz sessizlik istiyordu. Bir haftadır o kadar çok şey yaşamıştı ki...

Sekiz gün önce, bilek minineti bir mesajı olduğunu haber vermek için titrediğinde, Yüksek Holovizüel Enstitüsü'nde dersteydi. Gizlice ekranı açmış, acil imlecinin yanıp söndüğünü görmüştü. İlk kez böyle bir mesaj alıyordu. Mesajda, dayısı Mytolas'ın onu YHE'nin girişinde beklediği yazıyordu. Genç kız özür dileyerek, hemen Cem Rand-Soroly'nin dersinden çıktı. Genç profesör, sınıf arkadaşlarının arasından ilerleyen, saçları diken diken olmuş küçük kumral periyi gözleriyle takip etti.

"Özür dilerim, dersin sonuna yetiyeceğim..." dedi Chaddy, öğretmenine. "Acil bir çağrım var da..."

Sonra, gözle görülür şekilde endişeli bir ifadeyle ortadan kaybolmuştu. Cem hiçbir şey söylememişti. Enstitü müdüründen, Chaddy'nin annesi Julitt Meretta'nın çok hasta olduğunu öğrenmişti.

Genç kız DIV'deki hava basıncını kontrol ettikten sonra kaskını indirirken, "Zavallı anneciğim," diye mırıldandı. "Ben hastaneye varana kadar ölmüştün bile... Oysa Myto bana haber vermek için mümkün olduğunca hızlı gelmişti."

Marlone gezegenindeki en büyük okyanus olan Amantik Okyanusu, göz kamaştırıcı bir güneşin altında Julitt Meretta'nın küllerine kucak açmıştı. Hafif bir rüzgâr, külleri dalgaların köpüklerinin içinde dağıtmıştı. Çok yükseklerde bir martı, acısını haykırıyordu. Dedesi Varsos ve dayısı Mytolas'ın arasında donup kalan Chaddy ağlamamıştı.

DIV'inde bir başınayken, artık gözyaşlarını koyvermek isterdi. Hayatındaki en önemli insanı elinden alan yaşamın adaletsizliği karşısındaki çaresizliğin, öfkenin, kederin gözyaşlarını... Ama yapamıyordu. Göz pınarları kupkuruydu.

Ani bir el hareketiyle Bikbi'yi yakaladı. Cihazın ekranına aceleyle bastı ve konuştu:

"Replay modu. Noterdeki sahneyi bana bir daha göster."

Bir anda, DIV'in kumanda masasının üstünde holografik bir koni belirdi. İleri yaşlarda bir adamın görüntüsü havada yüzmeğe başladı.

"Bayan Meretta, anneniz adına size verilecek bazı belgelerim var. Sonunun yakın olduğunu bildiğinden, vasiyetini düzenlemiş. Siz, tabii ki onun tek mirasçısısınız. BMT şirketindeki bütün hisseleri şu andan itibaren size ait; çünkü, daha on dört yaşında olmanıza rağmen anneniz..."

"Çok yakında on beşime basacağım moruk!" diye homurdandı Chaddy.

"... herhangi bir vesayet olmaksızın, bu sorumluluğu tek başımıza alabilecek nitelikte olduğunuzu kesinlikle inanıyordu. Bu durumda servetiniz..."

"Meretta Genel Tröstü'nün bütün varlıklarını yeniden döküm halinde vermeme istiyor musun?" diye sordu projeksiyonu bölen Bikbi.

"Hayır," diye içini çekti Chaddy. "Gerek yok! Zengin olduğumu biliyorum! Doğruca, bana holoküpü verdiği âna geç."

"... burada yalnız başınıza izleyesiniz diye, benden size bunu bizzat vermeme özellikle rica etmişti. Retinanıza göre kodlanmış bu holoküpün içeriğini bilmediğimi belirtmek isterim. Anneniz bana, kendisi dışında hiç kimsenin size burada açıkladığı şeyi

*bilmediğini söyledi. Dolayısıyla, ben çekiliyorum.
Bittiğinde beni çağırın.”*

Chaddy, moruğu geri çağırmamıştı. Annesinin, babasının kim olduğuna dair açıklamasını izlemişti. Tanışmayı bu denli hayal ettiği kişinin adını duymak, onu uzun dakikalar boyunca noterin deri koltuğuna mıhlamıştı. Daha sonra holoküpü cebine saklamış, ceketinin önünü kapamış, sırt çantası görünümünde tasarlanmış Bikbi'nin kayışını omuzuna atmış ve bürodan çıkmıştı. Bina'nın kapısında noter onu yakalamıştı. Genç kız, sert bir hareketle onu başından savmıştı. Bundan böyle, annesinin istediği gibi, kendi hayatını tek başına sürdürecekti.

Bankaya uğradıktan sonra, servetinin bir kısmını kendine bir DIV almak için harcamaya gitmişti. Aa, elbette dedesi, BMT Başkanı Varsos'tan da bunu isteyebilirdi. Yaşlı adam, üretim bandından bir tane çıkarttırıp ona hediye edebilirdi kuşkusuz. Ama o zaman Varsos, Myto'nun serzenişlerini dinlemek zorunda kalırdı; çünkü Julitt, Chaddy'nin böyle bir göktaş sürmesini yasaklamıştı. Genç kız ehliyetini almıştı; ama annesi, özel uzay koridorları dışında pilotluk yapmasına izin vermiyordu. Bu, anneye kızı arasındaki tek anlaşmazlıktı. Ama, Julitt artık yoktu. Chaddy ise bundan böyle kendi kararlarının sorumluluğunu üstlenmişti.

DIV, Agora'ya giden BMT taşıyıcısının ambarına yüklendikten sonra, Chaddy yerine oturmak için yuka-

rı çıkmış, sonra da koltuğundan hiç ayrılmamıştı. Kargo aracı hükümet gezegenine yaklaşırken, DIV'ini çalıştırmak üzere aşağı inmişti. Öfkesini dizginleyen pilot (Merretta'ların vârisinin arzularına karşı gelmek riskliydi), onu uzay boşluğuna salmaktan başka çare bulamamıştı.

“Holoküpten annenin açıklamalarını yeniden izlemek ister misin?” diye sordu Bikbi.

Dudaklarını ısırarak Chaddy, gözlerini kapadı; sonra yeniden açarak, bakışlarını önündeki dev bir yıldızın lâl rengi hâresiyle çevrelenmiş hükümet gezegenine sabitledi. Giriş tünellerinin çevresinde, uzaygemilerinin balesi sürüyordu. Özel girişlerin irisleri, uzayda kırılan dev gözler gibi, bir açılıp bir kapanıyordu. Kuzey Agport kulesi, rengârenk arıları kendine çeken baldan yapılmış devasa bir çubuktu sanki. Birden, Chaddy bu arı kovanının hareketliliğinden biraz uzakta, uzayın karanlığında tuhaf bir şey fark etti: Işıklı bir bükülme, sarmal şeklinde bir hareket...

“Yeniden holo–”

“Bi' sus Bikbi! Ne oluyor orada?” diye sordu genç kız. Ana objektif gökyüzünde açılmakta olan kocaman külâhın karşısına geçsin diye cihazı parmağıyla itti.

“Stazdan çıkış âni,” diye duyurdu biokam.

“Stazdan çıkış âni mi? Ama bu çok büyük! Hangi gemi böyle bir hacimle uzayötesinden çıkabilir ki? En azından, bizimkilerden biri olmadığı kesin! BMT'ninkiler böyle bir güce sahip değil. Belki TransCorp'unkilerden biridir?”